

Vreugde, vreugde, louter vreugde.

Tekst naar Henry van Dyke ontleend aan psalm 16 vers 11

Melodie uit Wales 19e eeuw.
Koorbewerking: Martin den Boer

Sop.
Alt

1 Vreug- de, vreug- de, lou- ter vreug- de is bij U van eeu- wig- heid.
2 In de har- mo- nie der sfe- ren klinkt een lof- lied U ge- wijd.
3 Dui- zend lich- ten, dui- zend kleu- ren zijn de weer- glans van uw pracht.
4 Wil ons van uw vreug- de ge- ven, hef ons op tot U om- hoog.

Ten.
Bas

Schep- per, die 't heel- al ver- heug- de, Bron van eeu- ge vreug- de zijt,
Ster- ren, eng'- len, al- len e- ren U, de Heer der heer- lijk- heid.
Daar- mee wilt Gij men- sen beu- ren uit hun zor- gen, uit hun nacht.
Ge- ver van on- ster- f'lijk le- ven, die tot ons U ne- der- boog.

Gij, die woont in licht en luis- ter, drijft de scha- du- wen uit- een.
Vel- den, wou- den, be- ken, ber- gen, stro- men, zee- en, al- les juicht.
Op een zee van licht en zan- gen voert Gij ons tot U om- hoog.
Dan gaan wij hier zin- gend voor- waarts, on- be- vreesd in smart en pijn.